

Tülin Yildirim

"Almanya'ya da gittik geldik imetekini" diyerek başlama-
mayı isterdim Nuray ÖNOĞLU'nun bir önceki sayı-
da 'İsveç'e de gittik geldik netekirn" dediği gibi» ama
bu cümleden gidip gelmenin dışında başka ülkeleri
de daha önceden görmüş olduğum gibi bir anlam
çıkabilirdi ki okuyucuyu-yanılmak istemem,. Bu ilkti,
sonrası da gelse fena olmaz tabii. Bu arada bir ilkte
uçtağa binmemdi, *güzel* bir tarafı yükseklik korkum
olmadığını görmekti. Hatta işi birazcık abartıp 8000
metreden yeryüzü nasıl gözükyor» i 0.000 metrede
acaba değişti mi diye sürekli pencereden bakıp şe-
killeri bişeylere benzetmeye bile çalEştım. Ben zaten
miyopum görüş mesafemin kısıtlığına rağmen bunu
yapmaya çalışmakta haddini bilmezlik. Ama, olsun
yaptım.

Almanya'da Frankfurt kentine gittik... Frankfurt
Avrupa'nın en büyük havaalanına sahip kenti imiş.
Bir ucundan bir ucuna bir saatten fazla bir zaman-
da gidiliyormuş. Fakat bir yerin büyüklüğü içinde
kaybolmadıkça bir şey ifade etmiyor. Anlaşıldığı
üzere kaybolmadım. Zaten eğitim amacıyla gittiğimiz
Frankfurt'ta Alman Sendikalar Federasyonu (DGB)
Gençlik örgütünden işçiler karşıladı bizi. Akşam sa-
atlerinde vardığımızdan çok da hakkında bir izlenim
edinmeden kalacağımız eve doğru yola çıktık,

Ev ormanın içinde müstakil, ahşap ilk görüşte ve
içinde biraz, gezinince ben bunu bir yerden tanıyo-
rum dedirten türdeydi;. Hikayesini dinleyince nerden
tanıdığımızı kolaylıkla çıkardık. Filmlerden... Almanya
Yahudileri ile ilgili yapılan İL Dünya Savaşı filmle-
rinden, ö filmlerde SS Subaylarının karargah olarak
kullandıkları ahşap üzerinde yürürken gıcırdayan
merdivenlere sahip benzer evlere sıkça rastlanır.
Bu evde Alman tarihinin son I SOyınım tanığı. İL
Dünya savaşında SS Subaylarının eğitim merkezi
olarak kullanılmış, nazi iktidannıyıkılmasında sonra
DGB'ye devredilip İlu kez de genç işçilerin eğitimi
için kullanılmaya başlamış. Tümüyü eğitime ayrılmış,
her katında çalışma \?e toplantı sabalarının bulun-
duğu,, konaklama için başka yer aramalarına gerek
olmayan böylesi bir evin gençlere tahsis edilmiş

olması hem çok güzel hem de benim açtımdan biraz
kısırca vericiydi.. Bilindiği gibi bizde gençlerin
aktif olarak karar alma. süreçlerine katılmaları: en
demokratik örgütlerimizde bile otuz yaşın üstüdür.
Üstelikine de tam olarak güven duyulmamaktadır.

Frankfurt'ta olma, amacımıza gelince; DGB ve DİSK
(Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) in birlikte
yürüttüğü genç işçi eğitimi seminerine katılmaktı.
Üçüncüsü yapılan seminerin ilk iki ayağı Türki-
ye'de, üçüncü ayağı da Almanya'da yapılmak üzere
planlanmış. Seminerlerde hem her ülkenin sendikal
sistemine ve örgütlenme biçimlerine yer verilirken
hem de farklı kültürlerden gençlerin birbirlerine
tanıyarak önümüzdeki dönemde beraber çalışma
yapabilmelerinin olanakları oluşturulmaya çalışılmış.
Küreselleşme çağı ile birlikte sermayenin çokuluslu
hale geldiği, aynı sermaye grubuna bağlı işletmelerin
ya da fabrikaların birden çok'ülkeye yayıldığı düşü-
nülürse bugün işçi ve emekçi sınıfların aynı ülkeler de
bile bulunsalar ortak bir mücadele hattı örmelerinin
önemi daha da önem kazandı. Bu amaçla yapı lan
çalışmaların gelecekte önemli roller oynayacağını
düşünüyorum.

Eğitimlerin hanen büyük bir bölümüyerinde ziya-
retlerle gerçekleştirildi. Bunlar Frankfurt. Belediyesi
Yabancılar Ofisi,, Kassel Üniversitesi, IG Metal,
Petro-Kimya Fabrikası ziyaretleriydi..Toplam 5 gün
.süren eğitimin dört günü bu ziyaretlerle tamamlandı.
Böyle sürekli ziyaretlerle geçirilen bir programda
hiç bir zaman sıkıntısının yaşanmadığını da. ayrıca
belirtmek islerim,. Hayır gittiğimiz hiç bir yer kısa
mesafedeyere almıyordu. Ortalama bir hatta iki saat
süren yolculuklarımız oldu. Benzer mesafelerde ziya-
retleri: İstanbul'da gerçekleştirseydik en az iki katı
olacaktı.. Bu farkın kaynağı, ne mi? Demiryolları. Hiç
trafik problemi yaşamadık. Şehir içi ve dışı gezilerin
tümü metro, tranvay ve trenle yapıldı.. Hiç otobüs

'kullanmadık.. Çok düzenli İşleyen bir demiryolu ağına sahipler.. Frankfurt'un butun semtlerine metro ile gidebilirsiniz ve kaybolma şansınız hemen hiç yok..

Eğitimin bizdeki gibi yerinde sabit ders dinleyerek yapılmamasını başlangıçta yadırgadım. Ama sonra bazı şeyleri görerek öğrenmenin yarattığı etkiyi ancak düzinelerce sözcüğün yapmadığını fark ettim. örnek mi? Kassel Üniversitesinden Prof. Dr. Ayla Neusen'den.iki saatlik kadın çalışmaları üzerine bilgi aktarması istenmiş,, ö da Üniversiteye davet etmiş bizi. 50' yıldır Almanya'da bulunan Ayla Neusen Mühendistik Eğitimi almış. Daha sonra Kadın Üniversitesi kurulması çalışmalarında aktif yer almış ve hala bu konu üzerinde çalışıyor., Gençlik grubu bir j/er ayarlamış ama kısa bir süre için dersin devamını, çimenlerin üstünde yaptık ve bu konuda tek bir şikayette bulunmadı: ve zamanının sınırlı olmasına rağmen; sorularımızın hiç birini geçiştirmede. Bunu biraz garipsedim nedense!

Diğer görerek öğrenme deneyimi ise IG-metal ziyaretiydi., IG-Metal Almanya'nın en büyük sendikalarından biri. Metal tekstik, ağaç iş kullunda örgütlü. IG Metalin örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi almak için gittik. Oldukça modern 5-6 katlı bir bina, zenginliği içine girince daha iyi anlaşılıyor. Girişte büyük bir güvenlik engeliyle karşılaştık... Randevumuz var imiydi, kiminle idi lalan filan., randevumuzun olduğu kişiyle irtibata geçilip bizi karşılamaya gelmesinden önce yerimizden kıpırdamamız mümkün olmadı., Bir de bizimi sendikalarımızı eleştiririz bürokratlaştılar, ağalaştılar diye» hiç gerekiyokmuş.

Fabrika ziyaretine katılamadım.. Hastaydım, sabah ta çok yağmur yağıyordu., çıkmayı gözüm yemedi. Gittiğimizde Temmuz ayının ortasıydı ve sıcak bir gün yüzü görmedim bir hafta boyunca.. Tabi Ankara'nın sığağına bakıp tiril tiril penyelerle gitmişim., Halbuki elinin, altında internet bir bak hangi enlemlerde bulunuyor. Yılın bir ayında yazı yaşıyorlarmış ve kalan 11 ay sürekli yağmurlarla geçernfrş, çevirmenimiz bize' geçen.yıl kuşların yağmurdan bunalıma girip yumurtlamadıklarını söyledi. Düşünün artık .nasıl olduğunu.. Tabii bu kadar j/ağmura böylesineyeşil bir ülkeyle karşılaşmak da şaşırtıcı değil Ben ne yağmurunu ine de yeşil duşunu biliyordum,, oldukça şaşırdım. Biraz önce söylediğim gibi bu şaşkınlıkla Kasta düstura... Fabrikaya gidemeyince de aman ne olacak bir fabrika işte,, çalışanların işlerini, işverenlerin de kendi işlerini yaptığı; üretim, dağıtım vs.. ünitelerinin bulunduğu; bizimkilerden farklı olarak en son teknoloji ürünlerinin kullanıldığı biryer işte hem fabrika mı kuracağımı» fabrikayı görüp ne olacak diye düşünmedim değil.

Ama giden arkadaşlar hayranlık içinde döndüler, makinaları, çalışma yöntemlerin i öve öve bitiremediler. 9000 çalışanı olan fabrikanın 70001 sendikali.. Kalan 2000 kişi taşeron bir firmaya bağlı çalışıyormuş. Sendikalıların ülkemizdeki gibi taşeron işçileri örgütlemek gibi bir gayelerinin olmadığını da gidenlerden öğrendim.

Frankfurt Belediyesinin yabancılar ofisi ziyareti de oldukça ilgi çekiciydi.. Son yıllarda Avrupa'da açık ırkçılığın arttığı malumunuz. Gizli ayrımcıların sayısının da hızla artması karşısında belediye hem yabancıların uyum sürecini hızlandırmak hem de yabancı düşmanlığını azaltmak için böyle bir ofisi. 1987'de kurmuş.. Birim bu konuda epeyce yol almış. Dil kursları., hukuk sistemine ilişkin bilgilerin verilmesinin yanı sıra yabancıların polis ve komşuları ile yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm üretmek için de projeler başlatılmış. Bugün Almanya'da 77 milliyetten insan yaşıyor. Alman Ulu.su da kendilerinden farklı kültür» dîn, dil ve renge sahip bu yabancıları 1950-601ardaki gibi artık kucakların» açarak karşılamıyorlar., Tarihin bazı cilvelerimle karşılaşmak her zaman hoşuma gider. Düşünsenize Hitler Almanya yi yabancıardan arındırmak,, .saf Alman Irkını yaratmak için yola çıkmıştı., O zaman yahudiler vardı, çingeneler, belki birkaç ayrı milliyetten insan, bugün söylediğim gibi 77 milliyetten insan. Komik değil mi? Tarihin cilvesi işte. Etme bulma dünyası mı yoksa?

Son olarak Frankfurt 650.000 nüfuslu, geniş bir alana yayılmış modern, bir şehir. Gündüz turist ve çalışanlarla nüfusu 1.500.000 kadar çıkıyormuş., Turistik mekanlarından sadece Römer meydanını görebilme şansım oldu. Burası II. Dünya savaşında yerle bir edilmiş ama savaştan sonra aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiş. 500 yıllık tarihi olan küçük bir meydan ve biri hükümet binası diğeri kilise ve müzelerden oluşan birkaç binadan oluşuyor. Hükümet binasının yanında yoldan Gothe'nin evine gidilebiliyor. Evin içini gittiğim gün kapalı olduğundan göremedim:.

Frankfurt'ta bir Türk olarak kaybolmanız mümkün değil» kafede, barda, sokakta ve metroda mutlaka birkaç Türk'e rastlarsınız. Gideceğiniz yere taksi ile gitmek zorunda kalırsanız yg taksici. İngilizce bilmiyor ve siz de adresi tam olarak anlatamıyorsanız, diğer taksinin şoförü sizeyaklaşp Türkçe "yardımcı olabilir miyim?" diye sorabilir.

Giderseniz mutlaka hava durumunu kontrol edin ve elma şaraplarının tadına bakın."

Sonuç olarak Frankfurt'a gittik, geldik.